



Kære, rare, og energiske P4 Midt & Vest, Morten og Peter

Jeg søger ikke en "kaffeklub". Jeg søger et medie, der mener, at den næste udsendelse altid skal være bedre. Det er en holdning, som er blevet helt klar for mig, jeg kan finde hos P4 Midt & Vest. Og jeg har energien til at yde det ekstra sammen med jer.

I får en person, der har et indre drive, som gør, at selvom der er et hump på vejen, så kæmper jeg mig over det. Jeg ser sjældent modgang eller forhindringer som uoverskueligt, men som en anledning til at kæmpe hårdere eller tænke i anderledes, for at nå målet.

Da jeg ikke fik en praktikplads i sidste omgang, så kunne jeg have lagt mig ned. Opgivet. Men det gjorde jeg ikke. Sådan er jeg sgu ikke.

Jeg fik et job på TV2 Fyn, blev pressekoordinator på Odense Film Festival, opsøgte Politiken Podcast og lavede optagelser til dem fra Roskilde Festival, og jeg fyldte min fritid ud med radio. Det radio jeg selv har produceret, flowradio og de podcast jeg har hørt.

Jeg vil give Midt & Vests lyttere de mest relevante nyheder, men det skal samtidigt serveres på en måde, hvor alle gerne vil have det ind af øret.

Det sker ikke ved altid at lave radio efter bogen. Der skal tænkes i nye baner, og man skal turde tage kampen op på udebanen. Den kamp vil jeg være med til at tage!

I får en fighter med et bankende radiohjerter, men som ikke per automatik hopper, når der bliver sagt hop. Men som lige overvejer, om det ville være bedre og sjovere, hvis man først byggede et tårn og hoppede ned fra det i stedet. Jo vist, sommetider vil jeg slå mig og så rejser jeg mig igen en smule klogere. Andre gange, så kan det give hoppet dét ekstra, der skal til for, at tiden i en lejlighed i Holstebro, i en kostald på en gård lidt uden for Ramme eller i VLTJ står stille. Og der bliver tysses for, at man kan høre, hvad der kommer ud af radioen.

Ud over at I laver det radio, som jeg vil være en del af, så er I også en redaktion, jeg vil være en del af. Fra første møde med jer på messen, til forsamlingen på DR Østjylland, til mødet med hele redaktionen i Holstebro. Jeg har ikke kunne få armene ned.

Det er ingen hemmelighed, at jeg er et udadvendt menneske, som forstår at føre en fornuftig og behagelig dialog med de fleste, men det er nu alligevel sjældent, at det hele klikker på samme måde, som det har gjort med jer! En ambitiøs redaktion, hvor der er plads til at smække fødderne op på bordet til redaktionsmøder, joke og have det sjovt.

Min lejlighed er opsagt fra 15. november, og jeg er klar til at flytte til Holstebro hurtigst muligt, hvis I vælger mig! Jeg vil gerne lære området at kende, måske ud med en fiskestang for at fange en fisk eller en historie, så jeg er helt klar, når jeg starter d.1 februar.